

Skitrip Filzmoos 2024



Een paar maanden geleden werd er vanuit de PV een skitrip aangekondigd naar het Oostenrijkse Filzmoos. Voorwaarde was dat er wel voldoende aanmeldingen waren om het rendabel te maken. Al vrij snel bleek dit het geval en op 7 maart vertrokken we in de avond met 31 mensen naar Oostenrijk. Veel van deze mensen kenden elkaar niet, werkten op verschillende locaties, in verschillende functies, of waren partner, dochter, of vriendin van een Dimence medewerker. Toch was de sfeer in de bus al snel gezellig en ontspannen en werden er her en der de nodige hapjes en drankjes uitgewisseld en vooral veel gelachen.

Rond 8.00u kwamen we in Filzmoos aan en werden we door allervriendelijkst personeel van Hotel Jagdhof ontvangen met een goed ontbijt. Daarna ging ieder zij eigen gang, er werd gewandeld, geslapen, geskied natuurlijk en skiles genomen.

De après-ski kwam al vrij snel op gang en al snel sloten zich meerdere collega's bij deze activiteit aan. Hierna diner in Jagdhof, waar we (elke avond) konden kiezen uit twee voor- en hoofdgerechten. Waar sommigen vanwege vermoeidheid snel hun bed opzochten, verkenden anderen de plaatselijke horeca. Hier worden verder geen mededelingen over gedaan.

Op zaterdag hadden we onze buschauffeur Renate bereid gevonden ons naar Flachau te brengen. Dat is in die regio het grootste skigebied. Een prachtige omgeving met mooie en een uitgebreid scala aan pistes. Vanwege het warme weer was de sneeuwconditie niet ideaal, maar dat mocht de pret niet drukken.

Bij terugkomst opnieuw een heerlijk diner wat geserveerd wordt door vriendelijke dames in lokale kledij. De stemming aan tafel wordt steeds uitbundiger, we leren elkaar steeds beter kennen en ook de Paulaner Weissen speelde hierbij een rol. In de avond gingen we met een grote groep nog een drankje doen en al snel werd er gedanst, gezongen, geluld en veel gelachen.

Op zondag verliep het skiën wat moeizamer, maar dat had niet alleen met de sneeuwconditie te maken. Na een afsluitend diner vertrokken we terug naar Nederland. Ook de terugreis verliep voorspoedig. We konden terugkijken op een geweldig mooi weekend, veel zon, veel gezelligheid, lekker eten en vooral veel saamhorigheid. Een mooie bijkomstigheid dat iedereen met de bus terugging en niemand met een gipsvlucht.

Voor mij was dit de eerste skitrip met de PV, maar heb me meteen aangemeld voor de volgende keer. Had dit voor geen goud willen missen.

Zonder iemand tekort te willen doen wil ik vooral Gabrielle en Renate danken voor de organisatie van deze trip.

Vriendelijke groet,

André Klein Hulse